

Bogudgivelse: Den skjulte fattigdom

Fattigdommen er tydelig, når vi møder tiggere og hjemløse på gaden. Men fattigdom findes også i en mere skjult og langt mere udbredt variant, som også fandtes for 250 år siden. De fattige har tag over hovedet, men kæmper en ulige kamp for at få enderne til at mødes. Ny bog perspektiverer fattigforsorgens historie.

Også før velfærdsstaten levede mange danskere i skjult fattigdom. I *Den skjulte fattigdom* fortæller Peter Wessel Hansen historien om de husarme – middelstandens fattige – i det tidlige moderne Danmark. De husarme skammede sig over deres fattigdom og kæmpede for at holde fast i livsstil og facade. For alt i verden ville de ikke tabe ære og omdømme.

De skjulte fattige var som skabt til at blive glemt. Og det er de også blevet. Dansk fattigdomshistorie handler typisk om institutionerne, lovgivningen og den private filantropi – ikke om de 'fine' fattige fra middelklassen. Det råder Peter Wessel Hansen bod på i *Den skjulte fattigdom*, hvor han giver de husarme ordet og med talrige breve, bønneskrifter og ansøgninger fortæller en skjult historie om fattigdom, værdier og stand i 1700- og 1800-tallets Danmark.

Peter Wessel Hansen (f. 1977) er arkivar ved Københavns Stadsarkiv og ph.d. i historie. Peter Wessel Hansen har tidligere skrevet *Med vold og magt* (København og historien) og *Tiggeri forbudt* (100 danmarkshistorier).

Den skjulte fattigdom. Skam, ære og nedtur i København 1750–1850 udkommer på Nord Academic, Gads Forlags akademiske søsterforlag, den 4. marts. Hardcover, 272 sider, vejledende pris er 349,95 kr. Kontakt forlagsredaktør Peter Bejder på pb@gad.dk eller 61 27 36 06 for mere info.