

"Johanne Lykke Naderehvandi bevarer sin stilistiske egenart i *Rød sol*. Det er alvorligt, tæt og mørkt – skæbnemættet." – *Dagens Nyheter*

Johanne Lykke Naderehvandi *Rød sol*

Roman

Den foruroligende og atmosfærefyldte roman *Rød sol* er en kærlighedshistorie og en familietragedie af en forfatter i den absolutte top af skandinavisk litteratur. Johanne Lykke Naderehvandi var for sin seneste roman, *Strega*, nomineret til både Nordisk Råds Litteraturpris, Svenska Dagbladets Litteraturpris og EU's Litteraturpris.

Det unge kærestepar India og Kallas er inviteret på besøg hos Kallas' barndomsveninde i hendes store hus ved havet. En sen aften banker tre børn på døren, alene og uden nogen steder at tage hen. De voksne beslutter sig for at give børnene husly for natten, men da en faretruende brand bryder ud i de omkringliggende bjerge, er de alle tvunget til at blive i huset.

Uden nogensinde at have ønsket sig det knytter India og Kallas sig til børnene. De sniger sig ind på børneværelset om natten og betragter de sovende ansigter – de åbne munde, den tunge vejrtrækning, duften af hud, mælk og snavset hår. De begynder at hengive sig til den slags kærlighed og omsorg, der normalt er forbeholdt forældre – i skyggen af det uundgåelige, der bliver ved med at krybe tættere og tættere på. For hvem tilhører børnene egentlig?

"En af Sveriges mest egensindige forfattere ... Skrevet i en sanselig og mættet prosa, som få forfattere i dette land behersker lige så godt." – *Expressen*

"Johanne Lykke Naderehvandi skriver i et sprog, man næsten kan røre ved med hænderne. Sort, funklende og tykflydende – som en flod af olie, der snor sig over de hvide bogsider." – *Gefle Dagblad*

Det skrev anmelderne om *Strega*:

♥♥♥♥♥ "Strega er en til randen skønhedsbelæst og forfærdende roman." – *Politiken*

"Nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris, og det kan man godt forstå; for der er noget i dette mørke eventyr, hvor alle sorger tages på forhånd, der føles særligt klarsynet." – *Information*

✨✨✨✨ "Strega er et kvindeligt mareridt, en forgæves flugt fra det livsfarlige patriarkat." – *Jyllands-Posten*

★★★★ "Strega formår at fastholde en kvælende uhygge som en film af Lars von Trier." – *Søndag*

★★★★ "Johanne Lykke Holm skriver smukt og poetisk om den italienske bjergby og kvindernes dagligdag på det skræmmende hotel. Sproget er sansemættet, nærmest fysisk." – *finespind.dk*

"Holms roman er både stilsikker og vellykket. Den sansemættede stil er formet af poetiske billeder, musiske rytmer og et fortættet sprog." – *litteratursiden.dk*

Johanne Lykke Naderehvandi (tidl. Lykke Holm) (f. 1987) er en dansk-svensk forfatter. Hendes seneste roman, *Strega*, var nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris, Svenska Dagbladets Litteraturpris og EU's Litteraturpris 2021. Sideløbende med sit forfatterskab arbejder hun som litterær oversætter og har sammen med Olga Ravn drevet skrivekurset Hekseskolen i København.

Johanne Lykke Naderehvandi

Rød sol

Oversat af Siri Ranva Hjelm Jacobsen

304 sider

Forlagets pris: 249,95 kr.

Udk. d. 22. september 2023